

# Leerplicht zou geen schoolplicht moeten zijn

De scholen zijn weer begonnen. Maar niet voor zestienduizend Nederlandse kinderen, 'probleemgevallen' die hoogbegaafd zijn of een andere 'afwijking' hebben. Zij zijn op geen enkele school welkom.

## Opinie

Doet de Jong

**M**et een zeiltocht rond de wereld willen Enrique (15) en Hugo (13) Claassen de aandacht richten op kinderen die op geen enkele school welkom zijn. Deze kinderen willen wel naar school maar worden nergens toegelaten.

Uit eigen ervaring weet ik dat een negatief dossier en het buiten de ouders om doorspelen van deze negatieve informatie naar andere scholen een nieuwe start vrijwel onmogelijk maakt.

Als een kind een school bezoekt wordt er een dossier gemaakt. Veel ouders weten echter niet dat de meeste scholen een ongeschreven regel opvolgen. Als ouders een andere school zoeken voor hun kind en op deze school een afspraak maken, gaat de school waar de afspraak is gemaakt, zonder dat de ouders dit weten, al informatie inwinnen op de oude school. Als deze informatie de school niet aanstaat, kan de school het kind weigeren.

Na een lange zoektocht heeft mijn zus uiteindelijk een school gevonden die bereid was deze negatieve cirkel te doorbreken en haar hoogbegaafde kind een nieuwe start te gunnen. De zeilbroers zijn echter continu aan het aanmelden, maar tot nu toe heeft geen enkele school gereageerd.

Scholen worden afgerekend op

hun prestaties. Scholen met een laag slagingspercentage worden gekort op hun inkomen. Daarom willen scholen risicofactoren uitsluiten. Basisscholen met lage Cito-scores lopen het risico als 'zwak' te worden bestempeld. De drempel om een risicokind aan te nemen wordt daardoor steeds hoger.

De broers zijn van plan om naar Engeland, België en Spanje te zeilen. In Nederland zijn ze op geen enkele school welkom. Paradoxaal genoeg kunnen ze wel onderwijs volgen als ze de Nederlandse grens zijn gepasseerd. Ze gaan dan onderwijs volgen via de Wereldschool. De Wereldschool verzorgt afstandsonderwijs voor Nederlandse kinderen die in het buitenland wonen. Voor kinderen die in Nederland wonen is deze vorm van onderwijs officieel niet toegestaan, omdat in Nederland de leerplicht een schoolplicht is. Thuisonderwijs is, behalve op grond van levensbeschouwing, verboden. Voor een aantal van de zestien-duizend kinderen die nergens meer worden toegelaten zou het een goede oplossing kunnen zijn om onderwijs te volgen via de Wereldschool. Maar inschrijving op de Wereldschool wordt in Nederland vanwege de schoolplicht niet erkend als inschrijving op een school.

Hugo en Enrique kunnen pas onderwijs volgen als ze onze landsgrens zijn gepasseerd. Voor een aanzienlijk aantal van de zestien-duizend kinderen die nergens welkom zijn zou het mogelijk moeten

zijn om onderwijs te volgen via de Wereldschool. Daarvoor is nodig dat ouders, ook in Nederland, hun kinderen rechtstreeks in kunnen schrijven op de Wereldschool zodat de kinderen daar het lesprogramma kunnen volgen.

Laura Dekker mocht niet zeilen omdat ze naar school moest. De broers gaan zeilen omdat ze op geen enkele school welkom zijn. Laura kreeg les via de Wereldschool. Ook

## Thuisonderwijs is, behalve op grond van levensbeschouwing, verboden

voor Hugo en Enrique is de Wereldschool een goede mogelijkheid om onderwijs te volgen. Wellicht is dat ook voor een groot deel van de zestienduizend thuiszitters een goede oplossing. Als scholen zouden stoppen met het al bij voorbaat doorgeven van negatieve informatie over leerlingen, zou het voor een ander deel van de zestienduizend thuiszitters mogelijk worden weer gewoon naar school te gaan. Want dat is wat Hugo en Enrique willen.

Doet de Jong schreef dit artikel voor haar zus, die thuisonderwijs geeft aan haar hoogbegaafde kinderen, omdat die op bijna geen enkele school welkom zijn





**Enrique en Hugo Claassen met hun schoolboeken van de Wereldschool, vlak voor vertrek eind augustus.**  
Foto: ANP